

**Woord vooraf**

Als inleiding wordt Johannes 2 "De bruiloft te Kana" gelezen. Er komen veel aspecten aan bod van deze geschiedenis, waarin water werd veranderd in wijn. Bijvoorbeeld de derde dag, wedergeboorte, wijn als type van de Geest en het Nieuwe Verbond, water als type van het Woord van God, etc. (De inleiding staat niet op de geluidsopname.)

**Uitleg**

Op verzoek wordt een samenvatting / uitleg gegeven van de vorige bijbelstudieavond. Toen is besproken dat na de 70<sup>ste</sup> week van Daniël (7 jaar verdrukking over het Joodse volk) nog 33 jaar (van verdrukking over de overige volken) volgen, voordat het Koninkrijk van Christus op aarde opgericht is.

Er moet niet te makkelijk met typologie omgaan worden. Typologie is prachtig, maar het is en blijft een illustratie. Je kunt er geen Bijbelse waarheid op funderen. We zouden het Evangelie, de leer, kennen en daarna de illustraties in de Bijbel terugvinden. Het Woord heerst over ons. Wij niet over het Woord.

De 7 jaar van verdrukking over de Joden staat duidelijk beschreven. Maar de periode van 33 jaar van verdrukking over de volken is meer verborgen en wordt typologisch geïllustreerd in verschillende geschiedenissen.

1. In Mattheüs 24 lezen we dat het Koninkrijk niet meteen na de 70<sup>ste</sup> week van Daniël begint (zoals wel door anderen geleerd wordt). Israël heeft nog te getuigen van hun God aan de volkeren. En er moet worden volhard tot het einde (van de verdrukking / tot het begin van het aardse Koninkrijk). Er zit dus een tijd tussen het einde van de 70<sup>ste</sup> week en het begin van het Koninkrijk (de 1000 jaar). Mattheüs 24: 33 De Joden die de genoemde gebeurtenissen in dit hoofdstuk meemaken, moeten weten dat het nabij is. Wat is nabij? Het Koninkrijk. Daarover spreekt de Heer hier. En in vers 34 staat dat dit geslacht (deze generatie) niet voorbijgaat, totdat al deze dingen geschied zullen zijn. Het Koninkrijk begint niet direct na de 70<sup>ste</sup> week, want er staat in vers 14 van Mattheüs dat het Evangelie door de 144.000 aan de volkeren gebracht worden en dan zal het einde komen (het begin van het Koninkrijk). Israël moet eerst nog haar taak van deze verkondiging aan de volkeren volbrengen. De Joden worden opgeroepen te volharden tot het einde.

2. Waaruit blijkt dat deze periode 33 jaar is (na de 70<sup>ste</sup> week tot het begin van het Koninkrijk)?

Vele geschiedenissen in de Bijbel kennen de getallen 7, 33 en 40. Deze hebben naast hun letterlijke betekenis ook typologische betekenis. Ze geven details van gebeurtenissen die nog zullen komen.

Mozes was 40 dagen op de berg. Deze periode was verdeeld in 7 (dagen in de wolk) en 33 (de Heer openbaarde hem vele dingen). (Exodus 24: 15-18)

Elia was 40 dagen op Horeb. (1 Koningen 19: 8)

Ninevé werd opgeroepen zich te bekeren en ze kregen 40 dagen de tijd. (Jona 3: 4)

De Heere Jezus werd 40 dagen in de woestijn verzocht. Daarna moest de duivel van Hem wijken. (Mattheüs 4: 1-11)

De opgestane Heer verscheen 40 dagen aan zijn discipelen. (Handelingen 1: 3)

Het volk was 40 jaar in de woestijn (tallose malen genoemd, bv. Numeri 14: 34) en de Heer heeft 40 jaar verdriet gehad.

**Het getal 40 spreekt van verdrukking en beproeving.**

David is een heel sterk voorbeeld ten aanzien van dit onderwerp. Hij is een prachtig type van Christus. Niet alleen in zijn spreken; ook in zijn leven.

Van David lezen we:

- Hij zou een Zoon hebben.

- Uit zijn zaad zou iemand opstaan die eeuwig zou regeren. (2 Samuël 7: 12, 13)

Dat is dus de Zoon (Erfgenaam) van David. Zo werd de Heer ook genoemd: Erfgenaam van David en bovendien van Adam (de tweede Adam).

- David was eerst 7 jaar koning in Hebron. Dat lag buiten het land.

- Later was David ook koning over Jeruzalem, te weten 33 jaar.

Dit staat wel 4 keer in de Bijbel.

Denkend aan de Zoon van David, de Heer, zal het later precies zo gaan. Gelovigen uit de 12 stammen en gelovigen uit de volkeren gaan samen het Koninkrijk binnen.

*Noot: Typologisch gezien zit de gemeente (wij) vandaag met David in de spelonk van Adullam.*

#### Verder met Mattheüs 24

Met **vers 34** eindigt de “rede over de laatste dingen”, waarin de Heer de 70<sup>ste</sup> week van Daniël beschrijft.

Dan begint Hij te spreken in gelijkenissen. Zoals het in de dagen van Noach was, zo zal het zo zijn als de Zoon des mensen op aarde is (dus na de wederkomst). De mensheid in de dagen van Noach geloofde (bekende) God niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Dus er was buiten Noach en zijn familie geen geloof op aarde en dit leidde tot de dood.

“Genomen worden” in deze gelijkenis in Mattheüs betekent omkomen. “Gelaten worden” betekent behouden zijn, namelijk om het Koninkrijk in te gaan.

Zal de Heer gedurende de 33 jaar op de troon in Jeruzalem zitten? Nee. Dit blijkt uit de situatie na de opstanding van de Heer. Hij verscheen toen in een periode van 40 dagen af en toe aan gelovigen. Hij sprak met hen over de zaken aangaande het Koninkrijk. Dit is dus ook typologie. (En we hebben al behandeld dat na de eerste 7 dagen Thomas – een type van het Joodse volk - tot geloof kwam.)

In **vers 42** wordt men opgeroepen om te waken, omdat binnen 1 generatie de Heer Zijn Koninkrijk vestigt. Alleen gelovigen gaan het Koninkrijk in.

Vanaf **vers 45** volgt de gelijkenis van twee dienstknechten.

Wie is (in die dagen) de getrouwe en voorzichtige dienstknecht?

Deze dienstknecht heeft kennis van het Woord en is gesteld over zijn dienstboden en geeft hen op de juiste tijd voedsel (geestelijk voedsel, Woord). Er is veel aan de hand in de wereld. De koning van Babel doet van zich horen. De grote verdrukking over de volkeren is bezig. Men kan niet kopen of verkopen zonder het teken van het beest. De getrouwe dienstknecht gelooft het Woord en deelt dit uit. De Heer zal deze dienstknecht bij Zijn wederkomst een positie geven over al Zijn goederen. (Dit gaat niet over de gemeente. Die is dan al bij de Heer en komt met Hem terug).

De kwade dienstknecht vertrouwt niet met zijn hart op het Woord van God. Hij leeft niet met/uit de verwachting van dat de Heer terugkomt en Zijn Koninkrijk opricht. Hij misdraagt zich (hij doet gelijk de wereld doet) en de Heer (van deze kwade dienstknecht) zal onverwacht terugkomen en hem afscheiden. Hij komt het aardse Koninkrijk niet binnen, want hij heeft niet volhard tot het einde.

*Noot: Hoe anders is dit nu, voor de gemeente. Eenmaal behouden, is behouden. Wij volhardden ook, maar met het vooruitzicht van loon. We kunnen ons verkregen nieuwe leven niet meer verliezen.*

## Mattheüs 25: 1-13 De gelijkenis van de wijze en dwaze maagden

Hoe heet onze bedeling? “De bedeling van de genade” of “de bedeling van de verborgenheid.” (Efeze 1: 9) Dit is de 5<sup>e</sup> bedeling en betreft de periode vanaf de opstanding van de Here Jezus Christus tot de opname van de gemeente. De volgende (6<sup>e</sup>) bedeling is “de volheid der tijden” (Efeze 1: 10). De Heer gaat dan alles tot één vergaderen in Christus, beide (2) dat wat in de hemel is (de gemeente) en dat wat op de aarde is. De Heer verzamelt zich nu een volk voor Zijn Naam. Daarna keert Hij weder om de vervallen hut van David weder op te richten. (Handelingen 15: 14 en 16).

*Noot: Hier wordt gesproken over een bruidegom, niet over de bruid.*

Vs 1: Alsdan = Als de volgende bedeling begint. De volheid der tijden. Die begint met het uitzenden van de 144.000.

Er zijn 10 maagden. Maagden staat voor mensen die het evangelie geloofd hebben en die verlangens hebben. En de vraag is of ze volharden tot het einde (het begin van de 1000 jaren). Dit gaat niet over Israël.

Ze hebben lampen/vaten, dat zijn hun lichamen.

Ze hebben geen olie. Hun vat (leven) is niet gevuld (met Geest).

Vs 4 De wijze maagden hadden wel olie. Ze hoorden het evangelie en geloofden. Ze werden wedergeboren en leefden daaruit. Ze hadden dus olie in hun lamp.

vs 5 De bruidegom vertoefde, wel 33 jaar. Het wachten duurde lang. Ze vielen allen in slaap. Er was weinig kracht.

Vs 6 Toen kwam de bruidegom.

Vs 8 De lampen van de dwazen gaan uit, ze vragen de wijze maagden om hun olie. Dat kan niet. Je kunt het Licht/de Geest niet lenen van een ander mens. De olie is individueel.

Vs 9 De wijzen weigerden. Je kunt je eeuwige leven niet delen met een ander. Ze geven advies om tot de verkopers te gaan en te kopen voor henzelf. De verkopers zijn de evangeliepredikers, de 144.000 uit Israël. Zij leggen de handen op (net als in Handelingen), zodat de Heilige Geest wordt ontvangen.

Vs 10 Toen ze heengingen om olie te kopen kwam de bruidegom. Met Zijn komst begon de bruiloft. De bruiloft is de 1000 jaar. Wie olie had, die ging binnen. Wie geen olie had, niet. De deur blijft dicht. De Heer zegt: Ik ken u niet. Ze komen om.

Als de roep van de Bruidegom komt, dan moet je er zijn! Gelovigen uit de 6<sup>e</sup> bedeling moeten volharden totdat de Bruidegom komt om het Koninkrijk binnen te gaan.

Voor gelovigen in onze bedeling geldt dat wie geloofd, die is binnengegaan. Dan ben je wedergeboren en dat kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Je kunt nog wel loon verliezen. Door niet als dienstknecht te wandelen (leven). Je kunt nu zelfs nog op je sterfbed (stervensgenade) tot geloof komen, maar je zou je vat (leven) moeten laten vullen tijdens je leven. Namelijk door de Schriften te onderzoeken.

Gevraagd wordt wie de bruid zal zijn. Een onderwerp op zich! De Heer belooft in het oude testament dat er een nieuw huwelijk komt. Israël zal de jonkvrouw zijn.

## Schriftplaatsen ter onderbouwing

### Exodus 24: 15-18

15 Toen Mozes op den berg geklommen was, zo heeft een wolk den berg bedekt.

16 En de heerlijkheid des HEEREN woonde op den berg Sinai, en de wolk bedekte hem zes dagen, en op den zevenden dag riep Hij Mozes uit het midden der wolk.

17 En het aanzien der heerlijkheid des HEEREN was als een verterend vuur, op het opperste diens bergs, in de ogen der kinderen Israëls.

18 En Mozes ging in het midden der wolk, nadat hij op den berg geklommen was; en Mozes was op dien berg veertig dagen en veertig nachten.

### 1 Koningen 19: 8

8 Zo stond hij op, en at, en dronk; en hij ging, door de kracht derzelve spijs, veertig dagen en veertig nachten, tot aan den berg Gods, Horeb.

### Jona 3: 4

4 En Jona begon in de stad te gaan, een dagreis; en hij predikte, en zeide: Nog veertig dagen, dan zal Nineve worden omgekeerd.

### Mattheüs 4: 1-11

1 Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel.

2 En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste.

3 En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden.

4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.

5 Toen nam Hem de duivel mede naar de heilige stad, en stelde Hem op de tinne des tempels;

6 En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot.

7 Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken.

8 Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid;

9 En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.

10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.

11 Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem.

### Handelingen 1: 3

3 Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan.

### Nummeri 14: 34

34 Naar het getal der dagen, in welke gij dat land verspied hebt, veertig dagen, elken dag voor elk jaar, zult gij uw ongerechtigheden dragen, veertig jaren, en gij zult gewaar worden Mijn afbreking.

### 2 Samuël 7: 12 en 13

12 Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen.

13 Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid.

Efeze 1: 9

9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelf.

Efeze 1: 10

10 Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;

Handelingen 15: 14-16

14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen door Zijn Naam.

15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is:

16 Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten.

**Volgende bijeenkomst d.d. 9 mei 2019, Dorpshuis Heerde: zaal Kristal, 19.30 uur.**