

**Woord vooraf**

Deze avond worden de gebeurtenissen in de 70<sup>ste</sup> week van Daniël besproken. Opvallend is dat in de Schriften vaak 3,5 jaar wordt genoemd in verband met deze periode van Gods Heilsplan. Deze 70<sup>ste</sup> week van 7 jaren bestaat namelijk uit 2 keer 3,5 jaar. De eerste 3,5 jaar zal er (schijn)vrede zijn. Er zijn 2 getuigen aanwezig die 1260 dagen profeteren (de eerste 3,5 jaar).

Vanaf het midden van de 7 jaren wordt het vredesverbond geschonden en begint de grote verdrukking. Het joodse volk dat niet heeft geluisterd en niet is gevlucht, moet vanwege hun hardnekkige ongelof nog door de benauwdheid van Jacob. Deze verdrukking start met het oprichten van een gruwel der verwoesting in de heilige plaats. De joodse religie wordt verboden. De twee getuigen worden gedood door de vorst waarmee het verbond wordt gesloten (satan). Nadat het volk de Heer aanroep zal er, uit het inmiddels afgesloten land, een uitweg uit dit alles ontstaan.

Verzorging vindt plaats door de Messias en Zijn volk (de gemeente) op een gereserveerde plaats voor het aardse volk (namelijk Petra, in de woestijn). We zullen ook zien dat het God is die dit oordeel over Jeruzalem (en dus het joodse volk) brengt vanwege haar ongelof.

**Uitleg**

Nog even als herhaling: De 70<sup>e</sup> week is een week van 7 jaren, waarin de tijdrekening met betrekking tot de het joodse volk weer wordt hervat. De tijdrekening was gestopt toen het joodse volk aan het eind van de 69<sup>e</sup> week als collectief (dus de regering) Jezus als hun Messias afwees (Daniël 9:26). Concreet was dat de dag van de zogenaamde intocht in Jeruzalem, de laatste dag van de 69<sup>e</sup> week (Lucas 19:42). De 70<sup>e</sup> week begint als het joodse volk een vredesverbond sluit met een aardse vorst.

De 70<sup>ste</sup> week: Eerst 3,5 jaar (schijn)vrede, dan de grote verdrukking van 3,5 jaar

Daniël 9:26,27

26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid (= afgesneden) worden, maar het zal niet voor Hem zelve zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.

27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

Door Daniël werd al geprofeteerd dat de Messias uitgeroeid (afgesneden) zal worden. Hij zal niet hebben staat er. Israël zoekt aardse vrede en sluit daartoe in de (nabije) toekomst een verbond met de vorst van een volk, terwijl het een verbond met God moet sluiten. Dit verbond kan dan ook geen stand houden, laat staan vrede brengen. Het blijkt dat ze 'in zee gaan' met de koning van Babel, de aloude tegenstander van God (Openbaringen 11:7 noemt hem het beest). De dreiging van Israël komt van de staten rondom. Uit deze 10 staten zal 1 hoorn (macht) oprijzen (Openbaringen 12:3).

In eerste instantie zal er sprake zijn van vrede. Maar dit is een bedriegelijke vrede. Een haastig verderf is aanstaande (1 Tessalonicensen 5:3).

Halverwege de week (dus na 3,5 jaar) verandert deze vorst van plan en verbreekt de vrede. De gruwel der verwoesting wordt opgericht op de heilige plaats. (Mattheüs 24:15). Er komt een verbod op het beoefenen van de joodse religie. Men moet nu echt direct het land uit, want ook de grenzen

gaan dicht. En als de dagen van de verdrukking niet verkort zouden worden, zou geen mens het overleven.

De 70<sup>ste</sup> week: De twee getuigen profeteren 1260 dagen (3,5 jaar) en worden na 3,5 dag dood op straat gelegen te hebben weer levend gemaakt.

De Heer zelf stelde de vraag of Hij nog geloof zou vinden op aarde (Lucas 18:8). Met betrekking tot de 70<sup>ste</sup> week is daar wel iets bijzonders over te zeggen. De gemeente is immers voor de 70<sup>ste</sup> week opgenomen en niet meer op aarde om te getuigen van Hem. In Openbaringen vinden we hierover een hele beschrijving. Er zullen 2 getuigen komen. Wat zegt de Schrift hierover in Openbaringen?

Openbaringen 11:1-11

- 1 En mij werd een **rietstok** gegeven, een meet roede gelijk; en de engel stond en zeide: Sta op, en **meet** den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden.
- 2 En laat het **voorhof** uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad **vertreden twee en veertig maanden**.
- 3 En Ik zal Mijn **twee getuigen** macht geven, en zij zullen **profeteren duizend tweehonderd zestig dagen**, met zakken bekleed.
- 4 Dezen zijn de twee **olijfbomen**, en de twee **kandelaren**, die voor den God der aarde staan.
- 5 En zo iemand die wil beschadigen, een **vuur** zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet also gedood worden.
- 6 Dezen hebben **macht den hemel te sluiten**, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering; en zij hebben **macht over de wateren**, om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij zullen willen.
- 7 En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden.
- 8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is.
- 9 En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen zien **drie dagen en een halven**, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden.
- 10 En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.
- 11 En na die **drie dagen en een halven**, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden.

Johannes wordt in Openbaringen een rietstok gegeven. Dit wordt gebruikt om te meten en dat is het eigendomsrecht bepalen. Johannes moet het eigendom van God op aarde bepalen (=gemeente). Van de voorhof (=joodse volk) moet hij niet het eigendom bepalen. Dat is aan de heidenen gegeven, die het 42 maanden (=3,5 jaar) zullen vertreden. Dit is dus in overeenstemming met Gods plan.

De 2 getuigen zorgen ervoor dat de Heer ook na de wegraping van de gemeente dienstknechten op aarde heeft die van Hem getuigen. Ze profeteren 1260 dagen = 3,5 jaar. Ze doen dat in zakken, dat wijst op rouw. Olijfbomen en kandelaren die genoemd worden duiden op de Heere der ganse aarde (Zacharia 4). Vuur wijst op het Woord van God.

De getuigen hebben macht over de hemel en over het water (en kunnen dat gebruiken als ze willen). De omschrijvingen duiden op Elia en Mozes. (In het oude testament lezen we m.b.t. hun levensloop: Elia voer ten hemel en Mozes' lichaam is nooit gevonden). In het oude testament lezen we dat Elia bad en de regen stopte. In Jacobus 5:17 wordt dit door Jacobus aangehaald en er bovendien ook 3,5 jaar bij genoemd.

Van Mozes hebben we in het oude testament gelezen hoe hij de plagen over Egypte moest brengen, waaronder het veranderen van water in bloed.

Wat deden deze 2 getuigen? Ze verkondigden het evangelie EN ze verkondigden: ga het land uit! (Mattheüs 24: 16) Men moest naar de woestijn, waar God hun een plaats had bereid om naar te vluchten en waar hij hen zou voeden 1260 dagen (=3,5 jaar). (Openbaringen 12:6).

Mozes en Elia worden na 3,5 jaar gedood door het beest. Hier staat beschreven dat hun dode lichamen **3 en een halve dag** op straat zullen liggen. Maar daarna brengt God ze weer tot leven!

De 70<sup>ste</sup> week: de vrouw die gebaard heeft, vlucht in de woestijn en wordt verzorgd 1260 dagen.

Openbaringen 12:3-6

3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien **hoornen** (=10 machten), en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.

4 En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels (=personeel van de draak), en wierp die op de aarde. En de **draak** stond voor de **vrouw** (=Israël), die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben.

5 En zij baarde een **mannelijken zoon**(=gemeente), die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede (=onze toekomst); en haar kind werd **weggerukt** tot God en Zijn troon.

6 En de **vrouw vluchtte in de woestijn**, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden **duizend tweehonderd zestig dagen**.

Christus is het hoofd van het lichaam (de gemeente). Hij gaat in de toekomst een huwelijk aan met de vrouw (de bruid). Deze vrouw is Israël, de vrouw die haar man had verlaten en overspel had gepleegd. Deze vrouw is dus niet de gemeente, want die is onderdeel van het lichaam van Christus en dus mannelijk. De vrouw (=Israël) baart voordat zij Christus (de man) trouwt een mannelijke zoon (= de gemeente). Vlak voordat Mozes en Elia komen (de 70<sup>ste</sup> week) wordt het kind weggerukt tot God en Zijn troon (=opname van de gemeente).

Als het volk ook officieel de Heer aanroept dan verschijnt er een vluchtweg naar de woestijn. Want in het tweede deel van de 70<sup>ste</sup> week zit de grens dicht. Er komt een uitweg van Godswege op hun geloofsroep. De vrouw vlucht in de woestijn naar de plaats door God bereid. Wij (de gemeente) hebben een taak in de verzorging van Israël.

Vervolg Openbaringen 12

7 En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.

8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.

9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

De slang verleidt nu ook al, maar in het verborgene. In de toekomst zal de satan zich ook als God laten aanbidden.

De 70<sup>ste</sup> week: God oordeelt over het ongeloof van het joodse volk

De rampspoed die over Jeruzalem en haar inwoners zal komen, is ook door de Jeremia (600 jaar voor Christus) voorgezegd. We lezen in Jeremia 6 een grote klacht die de Heer weergeeft via Jeremia. Opvallend is dat dezelfde bewoordingen worden gebruikt als in Mattheüs 24.

We lezen in Jeremia 6 veel beschrijvingen van het joodse volk. Hun oor is onbesneden = ze willen niet horen, ze zijn ongelovig. Slechts een overblijfsel zal tot geloof komen. God brengt een oordeel over het ongelovig gebleven volk. Er zal een volk uit het land van het noorden (Gog en Magog: Rusland) komen om oorlog te voeren.

### Algemene opmerkingen bij deze studie

- *De 70<sup>ste</sup> week is een bijzonder gespannen tijd in de toekomst. Maar let wel! De gemeente is dan al opgenomen (en dus niet meer op aarde zoals nu!). Gelovigen in onze tijd (bedeling) maken deel uit van het verborgen Koninkrijk van God. Dat is een hemelse positie (herinner de bijzondere hemelse zegeningen die besproken zijn vorig seizoen). Inwoners van Israël hebben echter aardse beloften gekregen: een koninkrijk op aarde, in Jeruzalem. Die verwachting hadden de discipelen aanvankelijk ook. In handelingen 1 staat dat ze Jezus vroegen of Hij in deze tijd Zijn Koninkrijk (in Israël) zou oprichten.*

*Maar de Schrift maakt ons bekend dat er eerst een hemels Koninkrijk wordt opgericht met een volk dat een hemelse roeping heeft, voordat er een aards Koninkrijk komt. En voordat het aardse Koninkrijk komt, zullen de rechtvaardigen worden weggeraapt voor het kwaad (Jesaja 57). In Handelingen staat ook de volgorde genoemd: God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor Zijn Naam. Daarna zal Hij wederkeren en de tabernakel van David, die vervallen is, weer opbouwen. De Heer is de Zoon van David. (Prachtige parallellen trouwens in het leven van David die ons wijzen op Christus!)*

- *Uit alles blijkt dat God voorzicht heeft. Hij heeft de toekomst voorzien. Voor Adam wist God al dat het volk niet zou luisteren, en dat het evangelie naar een ander volk zou gaan. De gelijkenis van de wijngaard (Marcus 12) is hiervan een illustratie. Ook in Jeremia wordt geprofeteerd over het oordeel over een ongelovig volk (dochter Sion). Het joodse volk moet nog door de benauwdheid van Jacob. Aardse ellende staat hen te wachten voordat het tot geloof zal komen (een overblijfsel).*
- *Wij mogen ons gesterkt weten door ons hoofd: Christus. Onze barmhartige Samaritaan. Hij is de Steen die de bouwlieden verworpen hadden. Hij is tot een hoofd des hoeks geworden, de topsteen van een piramide. (Ps 118:22). Wij worden ook vergeleken met stenen. Levende steden die Hij samenvoegt. Wij zullen zelfs met Hem heersen. Daarom is het van belang dat wij weet hebben van de toekomst (op aarde). Wij worden welliswaar weggeraapt voor de grote verdrukking, maar wij zullen zeker deel hebben aan het werk van Christus in Zijn Koninkrijk. Alle reden dus om ons in deze zaken te verdiepen.*

### Bijbehorende Schriftplaatsen ter onderbouwing

Daniël 9:24-27

24 **Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad**, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven.

25 Weet dan, en versta: **van den uitgang des woords**, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn **zeven weken, en twee en zestig weken**; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.

26 En na die **twee en zestig weken** zal de **Messias uitgerooid** worden, maar het zal niet voor Hem zelve zijn; en een **volk des vorsten**, hetwelk komen zal, zal **de stad en het heiligdom verderven**, en

zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.

27 En hij zal velen het **verbond** versterken een **week**; en in de **helft der week** zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

Lucas 19:42

42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in **dezen uw dag**, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.

1 Tessalonicensen 5:3

3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is **vrede, en zonder gevaar**; dan zal een **haastig verderf** hun overkomen, gelijk de barensood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;

Mattheüs 24:15

15 Wanneer gij dan zult zien den **gruwel der verwoesting**, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)

Lucas 18:8

8 Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, **als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?**

Zacharia 4:14

14 Toen zeide Hij: Deze zijn de twee olietakken, welke voor **den Heere der ganse aarde** staan.

Jakobus 5:17

17 Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad een gebed, dat het niet zou **regenen**; en het regende niet op de aarde in **drie jaren en zes maanden**.

Mattheüs 24:16

16 Dat alsdan, die in Judea zijn, **vlieden op de bergen**;

Openbaringen 12: 6

6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden **duizend tweehonderd zestig dagen**.

Jermia 6:10-23

10 Tot wie zal ik spreken en betuigen, dat zij het horen? Ziet, hun oor is onbesneden, dat zij niet kunnen toeluisteren; ziet, het woord des HEEREN is hun tot een smaad, zij hebben geen lust daartoe.

11 Daarom ben ik vol van des HEEREN grimmigheid, ik ben moede geworden van inhouden; ik zal ze uitstorten over de kinderkens op de straat, en over de vergadering der jongelingen te zamen; want zelfs de man met de vrouw zullen gevangen worden, de oude met dien, die vol is van dagen.

12 En hun huizen zullen omgewend worden tot anderen, met te zamen de akkers en vrouwen; want Ik zal Mijn hand uitstrekken tegen de inwoners dezes lands, spreekt de HEERE.

13 Want van hun kleinste aan tot hun grootste toe pleegt een ieder van hen gierigheid, en van den profeet aan tot den priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid.

14 En zij genezen de breuk van de dochter Mijns volks op het lichtste, zeggende: Vrede, vrede! doch daar is geen vrede.

15 Zijn zij beschaamd, omdat zij gruwel bedreven hebben? Ja, zij schamen zich in het minste niet, weten ook niet van schaamrood te maken; daarom zullen zij vallen onder de vallenden, ten tijde als Ik hen bezoeken zal, zullen zij struikelen, zegt de HEERE.

16 Zo zegt de HEERE: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij zullen daarin niet wandelen.

17 Ik heb ook wachters over ulieden gesteld, zeggende: Luistert naar het geluid der bazuin; maar zij zeggen: Wij zullen niet luisteren.

18 Daarom hoort, gij heidenen! en verneem, o gij vergadering! wat onder hen is.

19 Hoor toe, gij aarde! Zie, Ik zal een kwaad brengen over dit volk, de vrucht hunner gedachten; want zij merken niet op Mijn woorden, en Mijn wet verwerpen zij.

20 Waartoe zal dan de wierook voor Mij uit Scheba komen, en de beste kalmus uit verre landen? Uw brandofferen zijn Mij niet behagelijk, en uw slachtofferen zijn Mij niet zoet.

21 Daarom zegt de HEERE alzo: Ziet, Ik zal dit volk allerlei aanstoot stellen; en daaraan zullen zich stoten te zamen vaders en kinderen, de nabuur en zijn metgezel, en zullen omkomen.

22 Zo zegt de HEERE: Ziet, er komt een volk uit het land van het noorden, en een grote natie zal opgewekt worden uit de zijden der aarde.

23 Boog en spies zullen zij voeren, het is een wreed volk, en zij zullen niet barmhartig zijn; hun stem zal bruisen als de zee, en op paarden zullen zij rijden; het is toegerust, als een man ten oorlog tegen u, o dochter van Sion!

24 Wij hebben zijn gerucht gehoord, onze handen zijn slap geworden; benauwdheid heeft ons aangegrepen, weedom als van een barende vrouw.

25 Gaat niet uit in het veld, noch wandelt op den weg; want des vijands zwaard is er, schrik van rondom!

26 O dochter Mijns volks! gord een zak aan, en wentel u in de as, maak u rouw eens enigen zoons, een zeer bitter misbaar; want de verstoorder zal ons snellijk overkomen.

27 Ik heb u onder Mijn volk gesteld, tot een wachttoren, tot een vesting; opdat gij hun weg zoudt weten en proeven.

28 Zij zijn allen de afvalligsten der afvalligen, wandelende in achterklap; zij zijn koper en ijzer; zij zijn altemaal verdervers.

Handelingen 1:6

6 Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in **dezen tijd** aan **Israël** het **Koninkrijk wederoprichten**?

Jesaja 57: 1

1 De rechtvaardige komt om, en er is niemand, die het ter harte neemt; en de **weldadige lieden** worden weggeraapt, zonder dat er iemand op let, dat de **rechtvaardige weggeraapt** wordt **voor het kwaad**.

Handelingen 15: 14, 15 en 16

14 Simeon heeft verhaald hoe **God eerst** de **heidenen** heeft bezocht, om uit hen een **volk** aan te nemen **voor Zijn Naam**.

15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is:

16 **Na dezen** zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de **tabernakel van David**, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven **weder oprichten**.

Psalm 118:22

De **Steen** die de bouwlieden **verworpen** hadden, is tot een **hoofd des hoeks** geworden.

Volgende Bijbelstudie D.V. 17 januari 2019, in Dorpshuis 'de Heerd' te Heerde.