

Woord vooraf:

2 Timotheüs 2:2: En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan **getrouwe mensen**, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.

Paulus roept Timotheüs op hetgeen hij van hem gehoord heeft toe te vertrouwen aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn ook anderen te leren.

Dat betekent dat wanneer een ieder die belangstelling heeft in en open staat voor de Schrift en de woorden Gods in zijn of haar zachtmoedig hart laat planten (Jacobus 1:21) daardoor bekwaam gemaakt wordt met anderen daarover te spreken. Immers, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.....

Jezus zegt ons onomwonden dat wij ons met Zijn Woord bezig zouden houden. Namelijk in Joh 5: 39: **'Onderzoek de Schriften;** want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, **die van Mij getuigen'**.

Inleiding:

Tot aan de laatste dag van de 69^{ste} week van Daniël (Daniël 9:24,25) had het volk de tijd aan de prediking van de Heere Jezus: "Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen" gehoor te geven.

Maar men, de zgn. Schriftgeleerden, de joodse raad en daarmee het hele volk, met uitzondering van de discipelen en de andere volgelingen van Jezus, liefden Hem niet. Jezus weende over Jeruzalem (Lukas 19: 41. Hij wist welke tijd het was. Deze afwijzing van het volk zou grote rampspoed brengen over stad en volk.

Vanwege die ontrouw kwam met de kruisdood van de Heere Jezus een einde aan het Verbond der wet dat de Heer gesloten had met de kinderen Israëls in de woestijn Sinai. (Exodus 19:1-8).

Hoe moest het nu verder, kwam de kerk hiermee in de plaats van Israël? Heeft God Zijn volk verstoten? Nee, volstrekt niet, dat zij verre, schrijft Paulus. (Romeinen 11:1)

Want God voorzag en bedacht al vòòr de grondlegging (juiste vertaling is nederwerping) der wereld een plan dat in het Oude Testament bedekt was, omdat men, als men dat geweten had, zij de Heer der heerlijkheid niet hadden gekruist. (1 Korinthe 2:7,8)

Er kwam een breuk (perez) in de heilsgeschiedenis (Hosea 5:14) De klok werd stilgezet voor het joodse volk en het Licht ging naar de heidenen. (Handelingen 15:14)

Vanaf de opstanding van de Heere Jezus tot aan de opname van de Gemeente verzamelt de Heer Zich een volk (= de Gemeente, heiligen, geroepenen) uit de heidenen Hem ten eigendom.

Als de Gemeente voltooid en opgenomen is (1 Thessalonicenzen 4:16,17) gaat de volgende fase van Gods Heilsplan met het joodse volk, de 70^{ste} week van Daniël, weer verder. (Handelingen 15:116,17) Dat plan loopt uiteindelijk uit, na de prediking van het Evangelie des Koninkrijks in de gehele wereld door de 144.000 verzegelden en de 1000 jaren waarin satan is gebonden en de Heere Jezus Christus regeert in Jeruzalem, in de nieuwe schepping waarin God zal zijn alles en in allen. (Kolossenzen 3:11)

Daarbij werd enthousiast verteld over wat er in de komende winterperiode zoal aan de orde zal komen. Te denken valt aan o.a.

- Wanneer begint de periode van 70 weken die aangekondigd wordt in Daniël?
- De grote verdrukking gedurende 7 jaren voor het joodse volk

Spreuken 16:20:

Die op het Woord verstandiglijk let, zal het goede vinden,
en die op de Heere vertrouwt, die is welgelukzalig.

- Een periode van 3,5 jaar van schijnvrede
- De verbreking door de vijand van het verbond dat was gesloten met het joodse volk
- De prediking door de 2 getuigen in Jeruzalem (Mozes en Elia) en de oproep het land te verlaten en te vluchten naar de woestijn.
- Wat betekent het als er geschreven staat 'De één zal gelaten en de ander zal genomen worden'?
- Waar is de door de Heer gereserveerde plaats in de woestijn?
- Door wie wordt het gevluchte individu dan gevoed in de woestijn?

Studie Mattheüs 24:1-3

1 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen.

2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.

3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?

Jezus vertrok uit Jeruzalem de Olijfberg op en de discipelen wezen Hem op de gebouwen van de tempel. Jezus zei tot hen dat de tempel zou worden afgebroken. Toen Jezus boven op de olijfberg zat stelden de discipelen Hem enkele vragen:

1. Wanneer zullen deze dingen zijn?
2. Wat zal het teken van Uw toekomst zijn?
3. Wat zal het teken van de voleinding der wereld (eeuw) zijn?

Schriftlezing: Mattheüs 24:1-14 'De tekenen van het einde der wereld'.

(wereld is ten onrechte vertaald, het woord 'aion' betekent eeuw=beperkte tijd)

1 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen.

2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.

3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende:

Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?

4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.

5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.

6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.

7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

10 En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.

11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.

12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.

13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Spreuken 16:20:

Die op het Woord verstandiglijk let, zal het goede vinden,
en die op de Heere vertrouwt, die is welgelukzalig.

Bijbehorende Schriftplaatsen ter onderbouwing:

Jacobus 1:21

21 Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, **ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt**, hetwelk uw zielen kan zaligmaken.

Daniël 9:24,25

24 **Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad**, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven.

25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn **zeven weken, en twee en zestig weken**; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.

Lukas 19:37-44

En als Hij nu genaakte aan **den afgang des Olijfbergs**, begon al de **menigte der discipelen** zich te verblijden, en God te loven met grote stemme, vanwege al de krachtige daden, die zij gezien hadden; 38 Zeggende: Gezegend is de Koning, Die daar komt in den Naam des Heeren! Vrede zij in den hemel, en heerlijkheid in de hoogste plaatsen!

39 En sommigen der Farizeeën uit de schare zeiden tot Hem: Meester, bestraf Uw discipelen.

40 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zeg ulieden, dat, zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen.

41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar,

42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in **dezen uw dag**, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.

Exodus 19:1-8:

1 In de derde maand, na het uittrekken der kinderen Israëls uit Egypteland, ten zelfden dage kwamen zij in de woestijn Sinaï.

2 Want zij togen uit Rafidim, en kwamen in de woestijn Sinaï, en zij legerden zich in de woestijn; Israël nu legerde zich aldaar tegenover dien berg.

3 En Mozes klom op tot God. En de HEERE riep tot hem van den berg, zeggende: Aldus zult gij tot het huis van Jakob spreken, en den kinderen Israëls verkondigen:

4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb.

5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn;

6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult.

7 En Mozes kwam en riep de oudsten des volks, en stelde voor hun aangezichten al deze woorden, die de HEERE hem geboden had.

8 Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden des volks weder tot den HEERE.

Romeinen 11:1:

Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? **Dat zij verre**; maar door hun val is de **zaligheid den heidenen geworden**, om hen tot jaloersheid te verwekken.

1 Korinthe 2:7,8

Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, **die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;**

Spreuken 16:20:

Die op het Woord verstandiglijk let, zal het goede vinden, en die op de Heere vertrouwt, die is welgelukzalig.

8 Welke **niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft**; want indien zij ze gekend hadden, **zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.**

Hosea 5:14

Want Ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw, en den huize van Juda als een jonge leeuw; Ik, Ik zal **verscheuren** (verbreken, breuk, Perez) en henengaan; Ik zal wegvoeren, en er zal geen redder zijn.

Handelingen 15:14

Simeon heeft verhaald hoe **God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor Zijn Naam.**

1 Thessalonicenzen 4:16,17:

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;

17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen **opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.**

Handelingen 15:16,17

15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is:

16 **Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is**, en hetgeen daarvan **verbroken is**, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten.

Kolossenzen 3:11

En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft;

11 Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; **maar Christus is alles en in allen.**

Volgende Bijbelstudie D.V. 25 oktober, in de 'Spikke', Stationsstraat 8, Heerde, aanvang 19.30 uur.

Spreuken 16:20:

Die op het Woord verstandiglijk let, zal het goede vinden,
en die op de Heere vertrouwt, die is welgelukzalig.